

Erasmus Plus 'Show and Tell'

# No More War

Poetry in Partnership

An Anthology of Poetry



Erasmus+



**Erasmus Plus 'Show and Tell'**

**No More War**

**2014-2016**



**Lest we forget**

The Erasmus Plus, Show and Tell project 'No More War' is a joint venture between:

Godinton Primary School, Ashford, UK;

Basisschool Sint-Paulus, Kortrijk, Belgium and,  
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły,  
Tychy, Poland,



delivered between 2014 and 2016.

As 2014, marks the 100 year anniversary since the start of the First War and the 70th anniversary since the end of the Second World War, children from each school look back on local history and determine that they, in the world of tomorrow will insist on an inclusive Europe, with stability and opportunity for all. They have used paintings and poetry to deliver a powerful message to the world: "No More War."

This project is driven by the need to recognise that all children are different. Regardless of background, creed, colour, religion, origin, language spoken or physical or intellectual condition, all children contribute to a balanced society and all should be considered, and treated, as equal. In a multi-cultural society differences should be celebrated and this has to begin in school. Community integration and social inclusion, bridging the emotional and physical divide is the motivation for this project.

This collection of poetry celebrates the words to promote the message of peace and an end to war. Other areas of the arts have also been successfully built into this project including photography, dance, music and visual art.

We hope that you enjoy this celebration of our collaborative message of peace and harmony across the world.

# Poetry celebrating the message 'No More War.'

By

The children of class 6A—St-Paulusschool, Kortrijk, Belgium

## Vredeswoorden

de bommen bladeren  
de bladeren vallen op de grond  
het klein varkentje knort  
ze knort graag  
de vieze modder is vuil  
het wordt vuiler  
de kanonnen ontploffen  
ze worden harder  
de bommen vallen  
de bommen knallen harder

Balla, 11 jaar

overal hoor ik geweerschoten  
daarom voel ik me bang  
het is hier vuil  
ik voel me vies  
het kleine varken knort  
de zon schijnt  
iedereen is terug vrienden

Marie Planckaert, 11 jaar



Als vrienden spelen met elkaar  
dan stopt de oorlog  
en het vechten  
als vrienden spelen met elkaar  
en helpen.

Alexandra Batouro, 12 jaar



als de vele bommen  
knallen  
zullen heel veel bommen  
vallen  
de zwevende wolk met regen  
als de straaljagers vechten  
een stuk of negen  
het is hier  
kei-vuil  
en een soldaat  
valt in een kuil  
als de oorlog gedaan is  
eten we met z'n allen vis  
totdat het varken knort  
het rolt in de modder  
en dat is vort.

**Ian Devolder**



mannen in het café  
zingen super luid  
eten hun buik vol  
maken het weer plezant  
mannen in het ziekenhuis  
vuurden bommen af  
lijden en schreeuwen van pijn  
elkaar doden  
vind ik niet plezant  
samen voetballen  
kunnen we dat niet doen?

**Lucas Vandewalle, 11 jaar**

de blauwe lucht schittert  
er is mooie blauwe lucht  
als het bloedveld  
een bloemenveld wordt  
mooi geluid van muziek  
joepie!  
en bommen  
het gaat redelijk goed.

**Anta Niang, 10 jaar**

meisjes maken met bloemen een  
krans  
tot de oorlog kwam  
kanonnen bonzen  
soldaten zijn verdrietig en alleen  
tot de zon weer kwam

Yasmine, 10 jaar

het ziekenhuis  
is elkaar helpen  
is hongerleed  
't is niet plezant  
maar niet in 't Café

Thomas Buyck, 11 jaar

als vrienden spelen met elkaar  
hahaha!  
dan komt de zalig warme zon  
als we huppelen  
in het veld  
spring!  
dan stopt de oorlog  
en het vechten  
boem!  
klaar!  
het is hier muf.  
bah.

Noor Vanderplaetse, 11 jaar



in het donker  
in de bunker  
zit een soldaat  
heel stil alleen  
hij zit alleen  
zijn is ergens ver weg

**Anoniem**

mensen mikken op mensen  
vechten in loopgraven  
tot  
de gele bloem lacht want  
de kanonnen klinken zacht  
de groene blaadjes stralen  
de oorlog is gedaan

**Eline Marnelle, 11 jaar**

samen voetballen  
mannen in het café  
de wilde paarden  
zingen  
veel blauwe lucht  
de kleine bomen roepen  
val aan!

**Michiel Herman, 11 jaar**

als vrienden spelen met elkaar  
dan komt de warme zon eraan  
als we huppelen in het veld  
stopt de oorlog  
stopt het vechten

**Annick Decoene, 11 jaar**





Lieve broer

Met mij gaat alles goed

maar mijn kip heeft een granaat

ik ben nu in een ziekenhuis in Londen

er is veel bloed

Ze zijn overal ongelukkig

Ik hoop dat ik snel mijn familie zie.

**Marius Gheysens, 10 jaar**



de dikke man zweet

en brult van de pijn

overal ligt vuil

de man droomt

het kleine varken knort

gezoem van straaljagers

wordt

gezoem van bijtjes

doet iedereen gezellig

aan tafel gaan

**Elise Dejagere, 11 jaar**





mannen in het café zingen  
omdat ze dronken zijn  
mannen in het ziekenhuis  
kreunen van de pijn.

**Matthew De Bock, 11 jaar**

de warme lucht zwemt  
omdat de soldaat  
naar huis mag en het  
groen-oranje graan  
vliegt als de mensen  
op elkaar mikken  
doordat de rode zon  
bloost  
als de kanonnen zwijgen

**Yannick H.D.K., 11 jaar**

Een haan ging naar zijn hok  
hij zag zijn vrouw  
en zei: pok pok

**Arthur, 12 jaar**



de lieve gezelligheid vliegt  
als je je geliefde  
nooit meer ziet  
ik voel me bang  
bang om jou te verliezen  
ik ben ziek, moe, eenzaam  
ik denk heel veel aan jou  
mijn kleur is nu rood  
ik wil gewoon  
dat je vecht  
anders  
kom je misschien niet meer terug  
dan is mijn kleur  
donker-rood

**Imke Desmet, 11 jaar**



de mooie wolken dansen  
als de schoten worden gestopt  
de gekleurde lucht is content  
en de kleuren zijn een geschenk  
de sprekende boom blaast  
er wordt gefeest  
einde  
Oorlog

**Jasper Deschamps, 10 jaar**



Oorlog  
is dood  
of levend uitkomen.  
Oorlog is slecht en  
fout.



War  
is dead  
or come alive.  
War is bad and  
error.

ik  
ben verdrietig.  
vrouwen, kinderen, geweld  
1000 000 mensen vechten voor  
land

I  
am sad  
women, children, violence  
1000 000 people fighting for  
land

Oorlog,  
veel doden.  
Mannen, vrouwen, kinderen.  
Veel honger, weinig dokters.  
Herdenking.



War,  
many dead.  
Men, women, children.  
Little food, few doctors.  
Memorial.



oorlog

volwassenen sterven

kinderen sterven kansloos

allemaal voor meer macht

slechtheid

War.

Adults die.

Children without chance.

All for more power.

Badness.

vrede

geen pijn

super veel vriendschap

niet vechten voor macht

aardigheid



Peace.

No pain.

So many friendship.

No fight for power.

Likeable.

## Elfe oorlog / Eleven war

oorlog

de strijd

de grote veldslag

veel mensen hebben verdriet

vrede

War.

The fight.

The great battle.

Many people have grief.

Peace!

oorlog

nare dood

geen leven meer

maar er kwam

vreugde

vrede

War.

Nasty death.

No more life.

But there came joy.

Peace.





oorlog  
echt erg  
niemand wil het  
waarom doen ze het  
vrede

War.  
Really bad.  
Nobody wants it.  
Why people do this?  
Peace!



oorlog  
het is  
een heel slecht  
onderwerp en het is  
dodelijk

War,  
it is  
a very bad  
subject and it is  
mortally!



oorlog  
stomme geweren  
vier jaar later  
heb je iemand  
verloren  
verbaasd



War,  
stupid guns.  
Four years later,  
you have lost  
someone.  
Amazing.



Parijs  
super erg  
mensen kwijt geraken  
gevaarlijke schoten op  
mensen  
gevaarlijk

Paris.  
Extremely evil.  
People get lost.  
Dangerous shots at  
people.  
Dangerous...



vrede  
geen oorlog  
geen dode meer  
maar maak geen ruzie  
geluk

Peace,  
no war...  
no dead anymore...  
but do not argue...  
Happiness!



Stop  
tegen oorlog  
voor altijd, altijd  
vind je het grappig  
vrede

Stop!!!  
Against war.  
Forever, forever,  
forever,...  
You find it funny?  
Peace!!!



# Poetry celebrating the message 'No More War.'

By

The children of Class 6B—St-Paulusschool, Kortrijk, Belgium

## Vredeswoorden

laag in de kelder  
schuil ik voor de bommen  
hier ligt overal bloed  
BOEM  
ik durf niet naar buiten  
toch ga ik naar buiten  
buiten liggen lijken te rotten  
daar zag ik  
mijn vriend  
direct daarna  
hoorde ik iemand roepen  
het was  
mijn vriend  
een kogel in zijn buik.

Oscar Ballegeer, 11 jaar

Ik ben bij de tanks  
mikken op de vijand  
bommen knallen hard  
het is hier vuil en muf  
ik hoop dat ik  
snel naar huis  
kan en  
dat de oorlog  
Stopt

Henri Guillierme





op de vlucht  
op zoek naar jou  
mijn liefde  
ik wil je vastgrijpen  
alles en iedereen  
heb ik achtergelaten  
maar waar ben je?  
ik leef alleen nog voor jou  
overal gezocht  
je bent nergens te vinden  
jij bent het begin  
van mijn geluk  
ik zal mijn belofte niet verbre-  
ken  
voor ik sterf  
zal ik je vinden

**Lara Notebaert, 11 jaar**



de granaten vallen overal neer  
kogels vliegen rond de oren  
links en rechts  
vallen er soldaten  
neer  
gewond of gedood  
bommen vallen  
de grond trilt

**Arthur Bayart**

lopen voor je leven  
ijzer koud  
de warme zon geeft liefde  
wanneer een kind alleen is  
de grote boom lacht  
als de oorlog voorbij is  
als er iemand sterft  
komt er nieuw leven op aarde

**Zoé Demeulenaere, 12 jaar**

**de grote oorlog**

wapenstilstand  
nooit meer alleen  
de open weide zweedt  
de kanonnen schieten alles  
en iedereen kapot  
ik hoop op  
vrede  
een dikke knuffel  
minder bommen  
wapenstilstand  
nooit meer alleen.

**Juleta Ghazaryan, 12 jaar**



in de lucht  
op de vlucht  
de bommen  
die ontploffen  
met rood en  
blauw door de kou

**Emile Wastyn, 11 jaar**



schuilen voor je leven  
mensen schreeuwen ze zijn  
bang  
bommen vallen overal  
kinderen zijn verdrietig  
ze kunnen niet meer spelen  
ik zie daar de soldaten  
op hun grote paarden

**Alix Decouttere, 12 jaar**

**the dangerous war**

ben bang  
ga eraan  
schuilen  
voor de  
bommen  
van de  
moffen  
loop voor  
je leven  
onze hoofden  
tollen  
we zijn  
ziek  
ik ben  
Dood

**Billie Vandenberghe, 11 jaar**



met de laatste bomaanslag

winnen we  
dus ik ben gauw  
weer thuis  
de oude man met de bril  
vliegt van geluk  
mijn zoon komt thuis

**Vic Vanseveren, 11 jaar**

in een kamp

is het koud

zachte sneeuwvlokjes

vele doden

ik wil

knuffelen met mama

warm bij de haard

een lekker warm bad

met de oorlog

heb ik het gehad.

**Arthur Niemegeerts, 11 jaar**

het is donker  
de wolken zijn grijs  
ik voel mij slecht  
en ik heb kou  
ben in een bos  
weet niet waar  
het gras gaat dood  
het bloed ligt overal  
ik kan niemand vertrouwen  
maar opeens komt de zon terug  
de oorlog is gedaan  
vrede overheerst.

**Henri Leconte, 11 jaar**



de donkere lucht  
vliegt de piloot  
maar het gaat slecht  
want ik stort neer  
met een veer  
die gaat heen en weer  
en op en neer  
ik val in het water  
maar het is vuil  
ik droom voor in  
een warm bad  
maar plots  
**BOEM**  
een bom vlakbij  
ik dan zo alleen  
gewond mijn arm  
is weg  
ik ben  
Dood

**Luka Depuydt, 11 jaar**

oorlog  
iedereen achterlaten  
het is hier vuil en muf  
iedereen is hier zo ongelukkig  
er is net een bom geland  
we spelen in het bloed  
ik zou jullie graag  
een knuffel geven  
je moet lopen voor je leven  
plots kwam de zon op en  
schijnt  
iedereen word gelukkig en blij

**Marie Lecluyse, 11 jaar**

ik ben piloot  
zit in een klein vliegtuig  
vuil en dof  
ik schiet een bom af  
bom knalt  
op bruine planken  
Tommy kreeg  
een zware bom  
op zijn hoofd  
ik hoop dat ik  
het overleef  
trappen op doel  
vuurwerk knalt  
oorlog is voorbij.

**Nicolas Meirsschaert, 11 jaar**



ik ben soldaat  
het gaat niet zo goed  
ik heb kou  
het zit hier vol ongedierte  
er liggen hier overal  
bloedende mensen  
ik wil naar huis  
want daar voel ik me thuis.

**Yoren Verhulst, 11 jaar**

familie verlaten  
mikken op de vijand  
bloed op de grond  
ik wil familie terugzien  
oorlog voorbij  
kinderen lachen

**Ella Callebaert, 10 jaar**



oorlog  
alles en iedereen  
het vliegtuig is gecrasht  
ik zit in een loopgraaf  
bommen gooien  
kogels afschieten  
doden begraven  
tussen de ratten  
slapen  
en nog verder gapen  
tot er een eind aan komt  
en dan naar huis.

**Charlotte Kindt, 11 jaar**

kwaadaardig  
veel onvrede  
de dood wacht  
op iedereen die meedoet  
oorlog



Malignant.  
Much dissatisfaction.  
death is waiting.  
Everyone who wants  
participate.  
War.



Strijd  
Verraden liefde  
Rust is verloren  
Vlucht voor je leven  
bloed



Fight.  
Betrayed love.  
Rest is lost.  
Run for your life.  
Blood.



Oorlog  
Onschuldige doden  
Helden en vijanden  
Waarom doe je het  
Stop



War.  
Innocent deaths.  
Heroes and enemies.  
Why you do this?  
Stop !

bestrijding  
nooit meer  
is niet goed  
waarom in deze wereld  
beroerd



Fight,  
never again.  
is not good.  
why in thIS world?  
Lousy.



bloed  
stervende mensen  
in de oorlog  
ze zijn erg bang  
angst



Blood.  
People dying  
in the war.  
They are extremely afraid.  
Fear.

*Haat*

*Talrijk bloed*

*Soldaten zijn dood*

*Mensen zijn erg verdrietig. Oorlog!*



*Hatred.*

*Numerous blood.*

*Soldiers are dead.*

*People are very sad. War!*





conflict

veel emotie

al die doden

waarom toch die oorlog

ontzield



Conflict.

Much emotions.

All those dead.

Why happens those war?

Inanimate.



geweld

veel bangheid

het is hevig

hele wereld is bang

hopeloos



Violence.

Much fearfulness.

It is violently.

The world is afraid.

Hopeless!



verdriet  
veel lawaai  
alles is gebroken  
iedereen heeft het contact  
verloren  
geweld



Sadness.  
Much noise.  
Everything is broken.  
Everyone has lost touch.  
Violence.

Oorlog  
Erg verschrikkelijk  
Niet te verdragen  
Kan gewoon niet meer  
Nooit



War.  
Very terrible.  
This is intolerable.  
Simply not happens  
anymore.  
Never.



Oorlog  
Dode mensen  
Ieper in puin  
Heel veel huizen kapot  
Bloed



War.  
Dead people.  
Ypres in ruins.  
Many houses totally destroyed.  
Blood.



# Poetry exploring the theme WAR AND PEACE WOJNA I POKÓJ

By the children of Szkoła Podstawowa nr 18 im.

Władysława Jagielly, Tychy, Poland,

## Pokój

Podaj dłoń, zrób pierwszy gest.

Komu chcesz, bo to świat jest.

Uśmiech zdziała swoje, lecz

Nie wszystko proste jest.

Pismo podpisane znów.

Pokój znowu będzie tu.

Szczęście swe granice zna.

Po mej twarzy płynie łza.

Piszę list do krajów trzech.

Tolerancja też w nich jest.

To są ludzie, tak jak ja.

Każdy z nich historię zna.

Będę bronić swych przyjaciół.

Mogę zginąć tu od razu.

Oni uratują mnie.

Ja to w stu procentach wiem.

Wojna to jest samo zło.

O ich bólu wiem ja pstro.

Nie chcę wojny! Chcę pokoju!

W tym przypadku zero sporów.

Emilia Praus

Dlaczego tyle wojen na świecie  
i po co tyle krwi rozlanej?  
Dlaczego tyle płaczących dzieci  
i żołnierzy walczących dla Ojczyzny  
kochanej?

Niech pokój i dobro zapanują na  
ziemi,  
a każdy kraj cieszy się wolnością.  
Niech los wielu smutnych się od-  
mieni,  
a człowiek niech w życiu kieruje się  
miłością.

Paweł Hadasz





Walczyliśmy o pokój, by zyskać czas,  
na uratowanie ludzkiego życia.  
Gdy rozpocznie się wojna,  
będziemy walczyć o nasz kraj.

Zobaczcie, jak ludzie umierają!  
Przestańmy zabijać!  
Bądźmy sobą!  
Zawrzyjmy pokój!

Bo już sił nam brak, by walczyć o nasz kraj!  
Czas wojny nie może trwać wiecznie.  
Dlatego proszę, pomóżcie nam!

Joanna Śawicka, Olimpia Malinowska



Niepokój i przetrwanie  
Odpowiadają na pytanie:  
Czy wojny chcemy?  
i  
Czy się poddajemy?

Emilia Praus



Siła pokoju

Siła pokoju to coś pięknego.  
Siła pokoju to coś mądrego.  
Siła pokoju przewyciężyć da się  
strach.  
Z siłą pokoju na świecie jest coś nie  
tak.

Ludzie pragną siły pokoju, spokoju,  
miłości  
Chcą patrzeć pozytywnie na świat.  
I chcą, żeby był niczym raj.

Emilia Chmiel



Mój dom, nasza Polska

Tu jest mój dom,  
on nigdy nie zgaśnie.

Tu zawsze jest bezpiecznie,  
bo polski kraj w siłę rośnie.

Niewielu z nas pamięta,  
Polskę z czasów zaborów i licznych upokorzeń.

Jednak wygraliśmy, wszystko.  
Bo żeby nas pokonać, muszą uciąć korzeń.



Tu jest mój dom,  
bo tu zawsze jest spokojnie.  
Choć Polacy są tylko ludźmi,  
to dla mnie są herosami.  
Cały kraj może idealny nie jest,  
jednak się staramy,  
nie wszczynać więcej walk,  
choć i tak innym się nie damy.

Tu jest moje miejsce,  
bo tylko tu chcę przebywać.  
Pokój niesiony przez Bartyk,  
bardzo dobrze widać.

I tak chcemy żyć,  
ja i wszyscy Polacy.  
Bez krótni, wojny i walki,  
razem z innymi państwami.



Wiktoria Firsowicz



## Nadzieja

Przyjaźń i pokój, co zrobić, by trwały?

Wciąż tyle sporów, kłótni i zła.

Ciągle z tych powodów cierpi nasz cały świat.

Dla pieniędzy i władzy brata zabija brat.  
Świecie nasz, świecie jedyny – cierpisz, a my z tym nic nie robimy.

Wciąż między sobą boje toczy my.

W pracy, w domu, w szkole – a wystarczy tak niewiele,

zwykły uśmiech, życzliwość, radość z małych rzeczy,

uwolnić się od pychy, zazdrości i dumy,  
pokonać wroga i siebie.

Niechaj przyjaźń, sprawiedliwość, dobroć,  
życzliwość

zagości na stałe na świecie,  
wtedy zło zniknie i odejdzie w niepamięć.

Wiktoria Chwistek



## Wojna

Powiedz, co czujesz prostymi słowami.

Twa odpowiedź zostanie między nami.

Pamiętasz wojnę, której nie przeżyłam

i ciągle w nią nie wierzyłam?

Pamiętasz przyjaźń, którą nam zniszczyła?

Dużo rzeczy jest do zapamiętania,

lecz więcej jest do rozwiązania.

Niby dwa kraje, dwa przeciwko sobie,

A jednak?

Mogłyśmy nie dać poznać tego po sobie.

Wojna w stanie jest wiele zniszczyć i nie

ułaskawić.

Więc, ile może się zmienić, jak dalej

będziemy się przyjaźnić?

Emilia Praus

Pokój dwa znaczenia ma.

Bardzo ciepłe i potrzebne nam.

Jeden pokój w świecie bez wojny jest,  
Drugi w naszym domu – z biurkiem i różki-  
em też.

Każdy chce mieć i jeden, i drugi zadbany i  
kochany.

Chcemy, aby pokój nie był tylko w naszych  
ciepłych domach,  
Ale i na całym świecie.

**Klaudia Pietruszka**



**Siła pokoju w czasie wojny**

TY jesteś wojną, ja pokojem  
Z nocy wyszedłeś, ja ze światła  
Gdy ja się modlę o pogodę  
TY spokój burzysz.

Pokój na świecie byłby rajem  
Lecz przez nasze błędy, cierpi  
Naród cały.  
Świat mój wojną jest szargany  
Tu niszczone, zabijany.

Znalazłam sposób na życie  
Piękne i spokojne  
To takie proste i naturalne  
Unikać ludzi, którzy czynią wojnę.

**Nikola Gardynik**

**Wojna dzieli**

można ją zwyciężyć

siłą pokoju

karabiny zostają w bezruchu

wojna jest chaosem

pokój harmonią

drogą do harmonii są wojenne ścieżki

Z plamami krwi

Z czasem zatrze je kurz

**Bartosz Dąbrowski**



Wojna to czas bólu i krzywdy  
Wojna to czas męki i cierpienia  
Każdy wtedy myśli o pokoju  
Każdy chce odrobinę wytchnienia  
Pokój to czas szczęścia i radości  
Powinien w każdym kraju gościć  
W wolnym kraju chcemy żyć  
Bo wojny nigdy nie powinno być.

Adam Kuca



Jeśli kochasz swoich bliskich i chcesz  
mieć spokój,  
żeby się nie martwić o wszystkich, to  
zadbaj o pokój.

Chcesz zawrzeć pokój na świecie  
Zacznij od swojego otoczenia.  
Możesz zrobić to zawsze w mieście,  
w domu śmiejąc się, nawet mówiąc  
życzenia.

Możesz przestać się tyle kłócić.  
Uśmiechnij się do osoby obok.

Bądź radosny  
i spróbuj innych namówić na zawarcie  
pokoju,

a zniknie ten szary obłok.

Pomóż światu!

Nie zapominaj o pokoju!

Teresa Derewecka

Dziś wśród ludzi nie ma zgody, zamiast śmiechu i radości jest tak szaro i ponuro.

Nawet państwa się nie godzą, tylko same wojny toczy.

Dość już tego!

Koniec wojen, konfliktów i sporów.

Dość już łez wylanych, rozpacz i nienawiści.

Trzeba umieć się pogodzić, podać rękę i przebaczyć.

Zacznijmy żyć na nowo bez wojen, konfliktów i sporów,

tylko żyć w radości i w przyjaźni z innymi.

Zuzanna Gnacikowska



## Marzenia

Marzenia – każdy z nas je ma,  
Pragnienia również,  
Ale nikt z nas nie pamięta o najważniejszym  
– o pokoju  
Najważniejszym i najpiękniejszym z marzeń  
jest – pokój.

Wojna, bitwa, walka to świata obraz,  
Ale gdyby było inaczej, to świat byłby  
piękniejszy.

W spokojnym świecie byłyby piękne koloro-  
we kwiaty,  
Drzewa tańczyłyby na powiewającym  
wietrze.

W świecie pełnym wojen, okrucieństwa,  
Chmury przysłaniają słońce.

W świecie bez pokoju nie można rozwinąć  
skrzydeł  
i spełnić marzeń.

Chcę żyć w pięknym świecie  
Pozbawionym wojen i wszelkich kłótni.

Najpiękniejszym marzeniem jest pokój.

Teresa Derewecka

- Co by było, gdyby:

- ludzie pomagali sobie, zamiast się krzywdzić,
- ludzie nie byli żądni władzy,
- wszyscy się szanowali.

Co by było, gdyby:

- rodzina i przyjaciele się nie kłócili,
- kraje nie walczyły ze sobą,
- zamiast niechęci, złości i okrucieństwa zapanowała miłość, radość i pokój.

Gdyby te rzeczy nas nie dotyczyły,  
To, co by było?

Świat byłby piękny.

Ludzie by się uśmiechali od ucha do  
ucha.

Kwiaty byłyby różnokolorowe i  
pachnące.

Ludzie byłiby mili i zyczliwi.

Co by było, gdyby pokój był na świecie.

Teresa Derewecka



# Poetry celebrating FRIENDSHIP : PRZYJAŹŃ

By the children of Szkoła Podstawowa nr 18 im.

Władysława Jagielly, Tychy, Poland,

Nie musisz walczyć o przyjaźń

Przyjaźń to uczucie,  
które czasami może stworzyć wielką  
więź.  
Lecz czasami nie warto o nią walczyć.  
Prawdziwa przyjaźń to coś innego,  
coś nadzwyczajnego,  
co czasami z tęsknoty może wywołać łzy,  
a czasami może wywołać uśmiech na  
twarzy.  
Bo o prawdziwą przyjaźń nie musisz  
walczyć.

Malwina Goczol



Przyjaźń jest bardzo ważna a czasami poważna.

Czasami zaniedbywana lecz zawsze kochana.  
Na przyjaźń trzeba pracować a nie ciągle leniuchować.  
Wtedy zyskasz zaufanie od kolegów i koleżanek.

Martyna Golec

Czy słońce czy deszcz  
w moim małym sercu  
miejsce na przyjaźń jest.

Gdy jestem smutna, czy wesoła  
w moim małym sercu nadal  
miejsce na przyjaźń jest.

Ciesz mnie, gdy w czyimś małym sercu  
miejsce na moją małą przyjaźń jest.

Przyjaźń najlepsza jest, gdy serce szczerze  
jest.

Milena Wagner

## Wiersz o przyjaźni

Choć dzieli nas kilometrów wiele,  
Chciałbym zostać Twoim przyjacielem.

Ciekawa jestem, co myślisz i lubisz,  
Czy w tym całym świecie czasem się  
gubisz?

Będę przyjacielem wiernym i cierpliwym,  
Będę Cię rozumiał w każdej chwili.

Chcę byś był szczęśliwy i pełen radości,  
Piękno, dobro, miłość niech w Twoim  
życiu gości.

A gdy strach lub smutek ogarnie Twe  
serce

Pamiętaj, że w Polsce przyjaciół masz  
więcej.

Karolina Baron, Maria Śtacha



Czasem, gdy kłopotów dużo  
i gdy nic nie zmienia się.

Gdy żzy lecą jak deszcz z nieba  
uśmiech – tego Ci potrzeba.

Gdy przyjaciół wokół masz  
będzie słońce, trawa, las!

Każdy z nich Ci pomoże  
zawsze i o każdej porze.

Więc już nie płacz,  
otrzyj żzy,  
teraz będą lepsze dni.

Wiktoria NYCZ



# Poetry exploring the theme **WAR AND PEACE** **WOJNA I POKÓJ**

By the children of Szkoła Podstawowa nr 18 im.

Władysława Jagiełły, Tychy, Poland,

War room,  
awaited time  
when suffering,  
pain and blood  
followed by silence,  
but joy and sorrow  
after the loss of loved ones.

A time of war is a time  
of suffering, but when  
this completes  
there will be a time  
of joy.

**Katarzyna Bińkowska**



## **No More War!**

I want to have my dad!  
I want to have my mum!  
I want to have my brothers and sisters!  
I do not want to die in the war!  
Now we are rude!  
But then you feel the pain goes away!

**Julia Misik**

## **Peace and War**

The peace is full of joy  
It's miraculous and wonderful  
The peace means happiness  
It's astonishing and beautiful  
It's hard to believe  
that people while talking about peace  
are preparing to war  
using all the means  
It's better to live in peace  
than struggle and fight  
Let's join together  
and stand up in peaceful light.

**Patryk Śtoszek**

## We do not want war

Why so many wars in the world  
and why so much blood spilled?

Why so many screaming kids  
and soldiers who fought for the  
country dear?

Let peace and good will prevail on  
earth

and every country enjoys freedom.

Let the fate of many sad change  
and let the man in your life be guid-  
ed by love.

**Paweł Hadasz**



## We do not want war

Why so many wars in the world  
and why so much blood spilled?

Why so many screaming kids  
and soldiers who fought for the  
country dear?

Let peace and good will prevail on earth  
and every country enjoys freedom.

Let the fate of many sad change  
and let the man in your life be guided by  
love.

**Paweł Hadasz**

## We fight for peace

in order to gain time,  
on the saving of human life.  
When we start a war,  
we will fight for our country.

See how people are dying!

Let us fight!

Let's be together!

Let's make peace!

Because we lack the forces  
we have to fight for our country!

Time does not last forever  
so please help us!

**Joanna Sawicka,  
Olimpia Malinowska**

# Poetry celebrating FRIENDSHIP : PRZYJAŹŃ

By the children of Szkoła Podstawowa nr 18 im.

Władysława Jagielly, Tychy, Poland,

## Friendship

Friendship – a short word,  
it means so much,  
sometimes it gives joy,  
sometimes it gives pain.

Beauty doesn't matter,  
heart is what matters.  
It hides a bit of friendship.

It makes pretty  
the whole world.

Big or small,  
it leaves a trace.

Friendship survives  
the hardest moments,  
if it's honest,  
when you pretend, it's fake.

Katarzyna Jaśnikowska



## A Poem about a Friend

I really like my friend.  
This friendship never ends.  
We like playing computer games  
and we like each other's names.  
We sing a lot of songs  
because we know each other very  
long.

Michał Grabowski





## My Friends

Every day at school I meet my  
friends

Together we learn and play

I am sad when they  
must go away.

The world is safer

My life is better

The fun never ends  
with a little help from my friends.

**Kamil Szandar**



## War

is bad

remember that because  
you aren't going to live  
forever.

**Alicja Piersiak**

They are writing poems about  
friendship

and talking a lot about it.

But only life will show you who  
your real friend is.

Do not look for easy friend-  
ship because this will  
not make you happy.

It is better to have fewer but  
real friends.

**Judyta Prusińska**



# Poetry exploring the theme, No More War

By the children of Godinton Primary School, Ashford, England

## No More War

We are shapes,  
We know war,  
Now it's time to fight no more.  
All these people fighting,  
It's making me so sad.  
Please I want no more WAR!  
I think it is so bad.

Lots of pain.  
Not a nice game.  
No more guns,  
It is not fun.  
No more war.  
No more war.  
We want to be safe behind our  
door.  
Brave men and women fighting  
for our country,  
Families left behind,  
Praying that you all come home,  
So we are not alone.  
No more war.

Emily Scptt-Howell (age 7)



## Potential Friends

Nothing now can be done,  
The dreadful war is over.  
But think,  
Potential friends could have been found but  
are now lost.  
Now make friends through the Erasmus pro-  
ject.  
Don't think about the past,  
It's too heavy.  
Focus on the potential friends of the future.

Kyle Murphy (age 10)





### No More War

People fighting, people dying,  
In the war zones, children crying.

Explosions,

Bombing,

Men with guns,

People fleeing,

Whole cities on the run.

People not liking others,

Children left without their mothers.

Stop fighting people and fight the  
bad.

Come on everyone,

Let's join forces,

And not be sad.

Respect differences.

Ellie Fewins-Orchard (age 6)



### No More War

Roads are destroyed,

And homes too.

Wrecking everything,

Especially me and you.

RPGs are fired,

Overhead,

Mines in the ground.

Or

No More War.

Matthew Davies (age 7)

### No More War

It is sad to see the tears shed from  
war.

It is sad to see the heartbreak caused  
by war.

It is sad to see the lives that are lost  
from war.

It is sad to see the blood caused from  
war.

It is sad to see all the effects from  
war.

No more war.

Harriet Job (age 7)

### Sorrow in my Eyes

As time passes by,  
The sorrow gets in my eyes,  
And I wonder when it will all  
end.  
Each minute I hear bombs flying  
by,  
And I cry.  
For goodness sake,  
Why can't we all just get along?  
And sing a nice peaceful song.  
I see chaos in the corner of my  
eye  
And again I start to cry.  
All I need is freedom,  
And war to become extinct.  
Peace for us all forever.

Mingso Limbu (age 10)



### No More War

No more war,  
Only have peace.  
More people will be happy.  
Only have peace for the world.  
Ready to stop the war.  
Every day will be nice.  
War is not deserved for everybody.  
Angry people will not be angry.  
Relegate war.

Alfie Irvin (age 10)

### No More War

One fight turns us to chaos.  
More and more people will turn and  
flee.  
Only peace can stay.  
Reduce war and bring the freedom,  
Everyone push the war away.  
War will fade, but you will stay.  
Arise no more, war is gone.  
Recreate the world with love and  
happiness.

Imogen Leslie (age 10)

## No More War

If there was no more war,  
We could be with friends and  
family.

If there was no more war,  
Peace would build and war  
would die.

If there was no more war,  
Countries can be friends  
again.

If there was no more war,  
No one would suffer from  
guns.

**Kirsty Smith (age 10)**



## But what for?

In my world people aren't happy,  
There is nothing to sing anymore.  
We are killing innocent humans.

But what for?

I see my friends die all around.

It's become too real.

The barbed wire keeps us apart.

But what for?

My family, I have left behind.

Stories that might not be told.

But what for?

The cost of war.

The lie I might not get.

All for the cost of war.

But what for?

**Maggie Olson (age 11)**



### No More War

No Lightsabers can be used in  
wars!

Ow! Lightsabers hurt.

Many people are scared.

Open the draw of swords!

Run for your lives,

Every time we need to fight!

Where are the bad guys hiding?

All the villains are not nice.

Run away and escape from the  
enemies.

Mary-Esther Wilkinson (age 7)



### No More War

We should all just get along,

But the wars go on.

We could hurt someone,

It's better to be nice and have fun.

Men and women fight every day,

But they don't all get away.

Friends and loved ones lost.

But for what cost?

So let's all become friends and  
stop the war,

And be enemies no more.

So please, no more war.

Bradley Holness (age 6)



## No More War

If the world has no more war,  
The world will be free,  
And it will be a better place  
for me.  
There will be no need for  
guns and fights,  
Or soldiers marching all the  
night.  
Children all around will be  
more safe,  
So they can learn and laugh  
and play.

Lilia Gardner (age 6)

## Never Fight

Never fight  
Only talk.  
Wait for it to happen.  
Ask what to do.  
Respect your country.  
Stand up for your people.

Ethan Jenner (age 7)

## War

It's dangerous,  
It's horrible.  
They are fighting to protect their  
countries.  
There are dark clouds of dust,  
From the bombs dropped by  
planes.  
It's loud,  
Guns are firing,  
People are running.  
They are screaming and shouting,  
They are scared.  
We want to be safe,  
We want to be warm,  
We want to be at home.  
Please stop fighting,  
We all want peace.

Jayden Hope (age 7)



# War and Peace.

War laughed,  
As he dropped a deadly load,  
Making soldiers shudder,  
Sucking life out of earth.

War sent enemies,  
Their mission to destroy,  
As he rained down his bullets  
Sending fear into trenches.

Then along comes peace,  
A sad smile on her face,  
For life had been lost,  
We had won the war.

A poppy then comes,  
Replacing the mud,  
To remember all those,  
Who lost lives for us.



## No More Wars

Hope,  
Is the one thing,  
I don't have at the moment.  
Is it in the past?  
Forgotten.  
Love,  
Is the one thing,  
I'll never seize again.  
Will it ever come back?  
Lost.  
Courage,  
Is one of the many dreams,  
That have drained out of me.  
Will I find my bravery?  
Weak.  
Loss,  
I have had a lot.  
Grieving over my friends' deaths,  
Will I find happiness again?  
Distraught.  
Anger,  
Building up inside,  
Like tiny ants crawling over me,  
Will they ever stop?  
Wonder.  
Pray,  
Is all that I can do,  
Praying that one day,  
All wars will end.  
Uncertainty.

**Amy Wood (age 11)**

## Trenches

I breathe in all the innocent soldiers  
Oh how fun it is,  
Them hiding in my body  
Them tiggerling my back.

I suck in the rain  
Oh how muddy it is,  
Watching the soldiers shiver  
Watching the soldiers freeze.

I grab all their possessions  
Oh how full I am,  
Eating all of their weapons  
Eating all of their lives.

By Isabelle Cde



## War and Peace



The poppy danced in the wind.  
Tears sliding down,  
Her bright red cheeks.  
She smiled remembering memories,  
Once forgotten but now,  
For the lives lost,  
Families broken torn apart.  
Dads dead.



Because of war.  
Peace had come at last.  
One sweep of glory,  
Coating people with relief.  
When war was done,  
terrorising and destroying.



Silence falls,  
Across the land,  
At eleven o'clock,  
Eleventh month,  
In honour,  
Of the dead.

By Amy Lund



**Will there be an end.**

**British troops run out from the trenches,  
Wounded soldiers lay on the ground.  
We want people to surrender,  
We want no more war.**

**The aeroplanes guns were bellowing above us,  
Smoke drifting through the air.  
Grenades exploding on the ground,  
We want no more war.**

**We hate the sound of explosions,  
We hate the sound of guns.  
We hate the sound of dropping bombs,  
No more war.**

**By William Lewis  
Year 3 Domino**





## No more War

War clutched the land,  
Killing all in sight.



His anger raged through the soldiers,  
Knocking them to their gate.

Disposing life,  
His hatred turning the fields red.



His explosive coughs echoed,  
His smookey breath choking the dying men,

Swallowing the planes like helpless flies,  
They spiralled to their death.

Tearing at the soldiers' bodies,  
His barbed wire teeth.



No more War!

Sophia Watt





## The Seed Of War

She smiled,  
her red dress so pretty,  
but her happiness was lost,  
for life had been lost

Though peace had come,  
she was sure it wouldn't last,  
and she would once again,  
be forced to shelter

But her time had come,  
for peace wasn't broken,  
and all was well,  
the poppy sighed

She payed her respects,  
then she was joined,  
more and more red dresses,  
more and more company

Now she's famous,  
at one time of the year,  
the poppies come back,  
to fulfill their duty



Elisa Kannur



## The death maker.

He sprints through the sky like a runner in a race,  
with big strong arms that twist and turn.

Pushing the clouds out of his way,  
laughing as the bombs drop.

rumbling through the skies like drums in a hall.  
untill it lands at its destination.  
Sleeping untill the next attack.

Jake Taylor



# War Lost

## War Cackled

As he punched down bullets  
At innocent people and armies  
He killed lots of life  
Casting people's fear into the trenches

## War Destroyed

Houses of those families  
fields of flowers  
Anything he could get at



War was proud  
of what he had done  
While he happily laughed  
he reloaded bullets  
Shot some more  
and died



## War Lost

The people won  
peace payed respect  
Giving all love to Soldiers

By Chloe Anne  
6C



## No More War

Never more war

Opt out of war

Migrate away from harm

Only have peace

Rescue innocent people

End all fighting

What is it good for?

Absolutley nothnig

Respect all people

Seb Wood (age 7)

## Broken Hearted

I hate war

Because of the blood

I wish there was just peace.

All the tears and sadness

Would end if war would.

I want more happiness.

No more broken hearts.

Let's all be friends,

And never, ever fight.

Amber Wood (age 7)



## No More War

No war because it kills people

Only peace in the city

Massive tanks come wrecking  
houses,

Only people of peace not sol-  
diers.

Rude soldiers steal things,

Empty huses on fire.

War is the worst thing in the  
world.

Amazing people escape from the  
city.

Roads are put down again.

Zachary Pelham (age 7)



## No More War

No more war

Only peace

Make people happy

Or it will never stop

Right all our wrongs

Everyday

War makes us sad

Around the world

Remember those who  
died.

Evvy Trigg (age 7)

## No More War

November 11th is Remembrance Day

Often represented by a poppy

Many thousand killed in battle

Obviously war leaves family devastated

Rich and poor, all lost lives

Everybody was affected

We will try and stop it

Always look after each other

Remember the people who have died.

Ben Williams (age 6)



## No More War

Typhoons and tornados roaring through the sky,

They're out to fight war again, many people will die.

It might be your mum, it may be your dad, but whoever it is, it's terribly sad.

There's so much for people to fear, bombs are exploding and they're so near.

Why are they angry? Why can't they see? All we want is to live happily.

One day I hope to walk out the door and feel no fear as there will be...

NO MORE WAR

Sam Smith (age 10)

We would like to thank the pupils, staff and parents of each of the three schools for the hard work which has gone in to making this project a success. Grateful thanks also go to Maureen Walby for all her help and support.

Thank you.





**Erasmus Plus 'Show and Tell'**

**No More War**

**2014-2016**

**[www.godinton.kent.sch.uk](http://www.godinton.kent.sch.uk)**

**[www.sp18.tychy.net.pl](http://www.sp18.tychy.net.pl)**

**<http://st-paulus.be>**